

**HISTORIEN om:**

**BørnSulter**  
Lev andre lykkes

## BørnSulter

Det er år 2000, og en samling af stats- og regeringschefer har netop vedtaget en række målsætninger på udviklingsområdet frem til 2015. Målsætningerne går bl.a. ud på at **halvere fattigdommen** i verden, både for mennesker, der må leve for mindre end én dollar om dagen, og dem, der lever i egentlig hungersnød. Da ca. halvdelen af årene frem mod 2015 er gået, er antallet af virkelig fattige syd for Sahara og i Latinamerika stadig i støt stigning, og hvad gør man så.....? **Venter** på flere målsætninger.....? **Nej.....**



**Tina Anhøj** arbejdede i 1995 blandt børn i slumkvarterne i Columbia, og her mødte hun **Carsten**. Efter hjem-komsten til Danmark kunne ingen af dem slippe de voldsomme indtryk, som børnene havde gjort på dem, og billeder af lidende barneansigter holdt dem vågne om natten. En vision om at gøre et større arbejde for børn blev mere og mere brændende, og en dag fik Tina et syn fra Gud:

**"Det var en lille dreng, som stod foran mig med løftede arme og bad om hjælp"**. Denne oplevelse prentede sig ind og var medvirkende til, at Tina og Carsten Anhøj i juni 2006 sammen med Janni Christensen stiftede hjælpeorganisationen **BørnSulter**.

*"Vi bad meget over det og beder stadig for børnene. Vi følte ikke, at det var nok at sende penge. 5,6 mio. børn verden over går sultne i seng, hvis de har en seng. Vi ville bruge vores liv på børnene og nåede til et punkt, hvor vi ikke kunne holde ud til ikke at gøre noget."*

**BørnSulter** arbejder i dag i **Nepal** og **Tanzania**.



**Nepal** er et af verdens fattigste lande. Hele 41 % af befolkningen er børn, og mange af dem lever i ekstrem fattigdom.



"Vi startede i Nepal i 2006 med et lille børnehjem. I dag har vi – i en fantastisk natur i udkanten af hovedstaden Kathmandu – startet et stort familiehjem for børn, som enten er efterladte på gaden eller har mistet deres forsørgere. Der bor ca. 30 børn på hjemmet, som bærer navnet **Beloved Children Nepal**, hvilket betyder 'de elskede børn'," fortæller Tina.

Hvert enkelt barn på hjemmet har **personlige faddere**, som betaler skolegang, mad og udgifter for at bo på hjemmet. Og det sikrer, at **BørnSulter** fortsat kan give disse børn de bedste muligheder for en god opvækst. Carsten og Tina har en drøm om at skabe et



**udslusningssted** for de børn, som bor på hjemmet og afslutter deres skolegang. Ofte skal de enten læse videre på en højere uddannelse eller i gang med at arbejde. Det er meget normalt at generationer bor sammen i Nepal, da meget få har råd til at leje eller eje deres eget. Man flytter som regel først, når man selv stifter familie. Samtidig er familiesammenholdet meget stærkere, end det typisk er i Danmark.

Eftersom børnene ikke kan blive boende på hjemmet for altid, drømmer Carsten og Tina om at skabe en tryk base for dem, når de skal videre, **en base, som kan være deres hjem**, indtil den dag, de selv stifter familie. I de tidlige voksenår afsøges og afprøves identiteten ofte, og **BørnSulter**



længes efter at se disse børn nå hele vejen igennem – og ikke 'tabe' dem i disse år.



Desuden har **BørnSulter** et omfattende hjælpeprogram til børn, som stadig bor hjemme. Disse børn er hovedsagligt fra Kathmandu, har ofte mistet en



eller begge forældre og bor hos familie eller naboer. De har hver især en dansk fadder, og ville aldrig have haft muligheden for at spise sig mæt hver dag og komme i skole uden deres danske fadderhjælp. Med jævne mellemrum samler



**BørnSulter** alle fadderbørnene til en sjov og hyggelig dag, hvor **de lærer hinanden at kende, leger, synger, danser og spiser god mad.**

***"I Tanzania er det børnene i slumområdet nær Arusha, der står vore hjerter nær."***



**Tanzania** oplever jævnligt tørke, som igen og igen kaster de fattigste ud i en kamp på liv og død. **Arusha** ligger umiddelbart vest for Kilimanjaro, og her har **BørnSulter** indgået en samarbejdsaftale med et dansk ægtepar, som har boet og arbejdet i landet gennem mere end 25 år, om at formidle nødhjælp til fattige børn i slumområdet omkring Arusha.



Det har blandt andet medført, at nogle af de fattigste børn i de forskellige slumområder i området kan få mad og tøj og få opfyldt et stort behov for medicin og lægehjælp.

**Pumziko børnehjem er HJEM for 8 forældreløse børn**, og de fattigste børn i området kan gå i børnehave-skole, hvor de også får et måltid majsgrød og anden hjælp, som gør, at de kan få et værdigt liv.



På **BørnSulters** hjemmeside, [www.bornsulter.dk](http://www.bornsulter.dk), kan du læse meget mere om deres fantastiske arbejde.

**Økonomisk støtte til BørnSulter:** Hver krone, som du måtte give, går ubeskåret til det, den er beregnet til. Hvis du ønsker skattefradrag, er det vigtigt at oplyse navn og personnummer.

Kontonummer er: 3201 10279143 – husk at mærke: **"2. BørnSulter"**.