

HISTORIEN om:

Esther og Pouls Vision

om at nå ud til de børn, som trænger allermost

To dejlige, adopterede børnebørn fra Columbia blev det, der fødte **Esther og Pouls vision**. Da det ene barnebarn – en pige, der i dag er 19 år gammel – som ca. 4 årig sad i en rundkreds i børnehaven sammen med alle sine lyshårede kammerater fra Brovst og omegn, udbrød hun helt spontant:

”Jeg er helt fra Columbia, men er jeg ikke heldig? Min far og mor hentede mig der.”

Ikke et øje var tørt, og for Esther kom den tanke: ***”Ja, hun er heldig, men hvad med alle ’de andre’?”***



Esther havde, ved siden af sit arbejde, opbygget en stor Tupperware-virksomhed med meget salg og stor organisation, men som hun selv udtrykte det:

”Gud ville noget andet med mit liv.”



Hun var ikke helt klar over, hvad og hvordan, men hun fik den tanke, at hun kunne begynde at sy små baby-dyne- og pudebetræk. Og det gjorde hun så – rigtigt mange. Og selv om det var svært, stoppede hun sin virksomhed.

Dette var starten til de mange hundreder af babypakker, som gennem årene er blevet sendt ud i verden fra Esther og Pouls adresse. Og arbejdet finder stadig sted den dag i dag. Nogle damer vasker, mens andre reparerer og stryger genbrugstøjet, som bliver så til de smukkeste, yndigste pakker. En dyne, en pude, et tæppe samt masser af tøj og andet babyudstyr i hver eneste pakke.

Efterhånden meldte behovet for en smule midler sig. Esther og Poul begyndte at holde foredrag i forskellige kirker og foreninger og startede i det små med loppemarkeder i deres egen kælder, men Gud velsignede med ”alt for mange ting”, så senere blev det til store loppemarkeder i f.eks. Aalborgshallen, Gigantium og på Gug skole. Og når Esther og Poul

hvert år tilbringer sommeren i deres sommerhus i Hals, bruger de hver onsdag på at stå i en stand inde i byen – blot for at samle penge ind til de børn, som lider allermost.

Overskuddet bruges på de steder, hvor de bliver tilskyndet til at give. Det har i mange år primært været **Skandinavisk Børnemission** til deres arbejde på lossepladser i **Filippinerne**. Men også **Dansk Europamission/Torkil og Tabita**, i forbindelse med den sidste store hungersnød, og **mange andre** har fået glæde af de mange loppemarkeder i Nordjylland.



Esther og Poul tænker nu også meget på de mange flygtninge og forfulgte kristne rundt om i verden.

”Drivkraften’, siger de begge, ”er noget, som Gud har lagt i os, og den kan ikke rystes af. Det ønsker vi heller ikke, for dette har givet os så meget, og vi er taknemmelige over, at vi kan fortsætte, selv om vi er noget oppe i årene.”

Ester og Poul bruger al deres tid på denne opgave. Deres kælder er pakke- og lagerlokale. Og hvis du ligger inde med pænt babytøj, -dyner eller -puder, som du kan undvære, ville det kunne gøre god gavn her, når der pakkes **”startpakker” til nybagte mødre** rundt om i verdens brændpunkter – mødre, der ikke selv har mulighed for bare at købe det basale babyudstyr.

Ester og Poul kan kontaktes på tlf.: 98 14 06 78 og 21 48 15 03.

Økonomisk støtte: Hver krone, som du måtte give, går ubeskåret til det, den er beregnet til. Hvis du ønsker skattefradrag, er det vigtigt at oplyse navn og personnummer.

Kontonummer er: 3201 10279143 – husk at mærke: **”5. Vision for børn”**.