

HISTORIEN om:

Hjælp til uønskede pigebabyer i Indien



Da Annette Hauge Jørgensen var ca. 10 år gammel, var hun til et møde, hvor hun fik lagt **Indien** på sit hjerte. Hun husker ikke længere detaljer, men fra den dag af begyndte hun at tænke rigtigt meget på Indien og på børnehjem. I samme periode følte hun, at Gud kaldte hende til at blive læge. I mange år kom tankerne om **Indien og børnehjem** tilbage med jævne mellemrum.

Årene gik, Annette blev læge, og **tankerne om Indien fortog sig ikke**. Derfor besluttede hun, at hun i 2014 ville rejse til Indien – sammen med sin bror – bare for at se, hvordan der var, og hvilke behov der måtte være. Hun forberedte sig på rejsen, men så tog det hele en uventet drejning, da hun **”ved et tilfælde”** mødte en ung mand, som levende berettede om, hvad Gud havde lagt i hans hjerte – vedr. netop



Indien. Denne unge mand hed Frank, og han havde været på højskole sammen med en ung inder, som nu er præst og leder for et **børnehjem i Indien**. Frank havde allerede tidligere besøgt børnehjem og kirker, som højskolekammeraten og dennes far har startet i Indien, og... han skulle derved igen i 2014.

Frank og Annette endte med at blive gift, så nu kunne de to rejse sammen til Indien. ☺

Den unge inder, Dennis Benjamin, tjener nu som præst under sin far Dr. Benjamin Gnanadurai. De er **ledere for mere end 200 kirker** og små menighedsplantninger ude ”på landet” i det sydlige Indien. Dennis er gift med Jeni, en ydmyg Guds kvinde, der er uddannet og arbejder som revisor. De har to små børn: Lissi født i juli 2013 og Gideon født i oktober 2014.



Dét at drive en kirke i Indien omfatter næsten altid et stort socialt arbejde, hvilket også er tilfældet med Dr. Benjamins arbejde i Chennai, tidl. Madras, i staten Tamil Nadu, hvor de bl.a. driver børnehjem. Dennis er i færd med at bygge **”Our Father’s House”**, et stort hus i flere etager, som også skal inkludere et børnehjem til piger. Dennis og Jeni har hjerte for **uønskede pigebabyer** og vil gerne skabe et godt hjem for disse piger.



*En ung kvinde venter et barn. Men hun er ikke lykkelig, for hun ved, at hvis det bliver en pige, så kan det blive svært for hende, og måske kan hun faktisk ikke beholde barnet. **Og hvad sker der så med sådan en sød, lille baby pige?** (se nedenstående link for mere information)*

Det sker desværre ofte, at "man" skaffer sig af med et barn, som har et forkert køn, og **netop disse "fejlleverancer" har Annette og Frank en særlig nød for.**

Da de besøgte Indien i starten af 2015, havde de en pengegave med fra Aalborg Citykirke, som var øremærket til et børnehjem for disse små piger. Også andre danskere støtter her, og det var en stor glæde for Dennis og Jeni, at et par fra Danmark var til stede og kunne indvie bygningen. Stueetagen er nu taget i brug, samtidig med at man bygger videre ovenpå, hvor de små piger skal bo.

Indien har en Hindu-regering, og der er meget bureaukrati og mange ting, der skal falde på plads – især når det er en kristen kirke, som søger om tilladelse til f.eks. et børnehjem.



Men alt er muligt for Gud, og mange beder for denne vigtige sag.

Har dette rørt dit hjerte, og ønsker du at hjælpe på en eller anden måde, kan du kontakte Annette og Frank på e-mail: n_hauge@yahoo.com

Artikel: Hvad sker med de små, uønskede piger?

Op til seks millioner piger er endt som aborter i Indien i løbet af de sidste ti år. Især de rige og veluddannede fravælger pigebørn.

http://www.avisen.dk/seks-mio-piger-aborteret-folk-oensker-drenge_147024.aspx

Aktion Børnehjælp: <http://www.aktionb.dk/historie>

Økonomisk støtte: Hver krone, som du måtte give, går ubeskåret til det, den er beregnet til. Hvis du ønsker skattefradrag, er det vigtigt at oplyse navn og personnummer.

Kontonummer er: 3201 10279143 – husk at mærke: **"8. Indien"**.