

Historien bag Aalborg Citykirke

Den menighed, som i dag er Aalborg Citykirke, blev oprindeligt stiftet d. 14. marts 1926 i Gabelsgade 3, Aalborg. På det tidspunkt bestod forsamlingen af 12 medlemmer, og nordmanden Fridolf Johnsen var præst.

Men kirkens historie går faktisk endnu længere tilbage – til 1916, hvor to bedegrupper opstod i byen. I 1920 kom tre norske brødre med deres fiskerbåde til Danmark, hvor de holdt friluftsgudstjenester i Løkken og Aalborg. De hjalp med til, at menigheden officielt blev dannet i 1926. Den fik navnet Elim.

Byens bedste børnekirke

Lige fra begyndelsen var Elim-kirken kendt for sin blomstrende børnekirke, og børn i alle aldre fra nær og fjern valfartede til søndagsskole og sommerlejr. På et tidspunkt i starten af 1950'erne var der i snit 190 børn hver søndag!

I dag er gennemsnittet for børnekirken (0-12 år) ”kun” på 60 børn, men det vokser støt for hvert år. Vi arbejder hele tiden målrettet for, at børn og unge lærer Jesus at kende på en forståelig og alderssvarende måde – i kombination med masser af sjov og hygge! [Læs mere om børnekirken her.](#)

Kirke uden grænser

Socialt arbejde i nære og fjerne lande verden over har også altid været et særligt fokus for Aalborg Citykirke. Allerede i 1931 sendte vi vores første missionær, Kristine Olsen, til Kina, og senere er flere blevet sendt af sted til bl.a. Irland og Tanzania.

I dag støtter vi fast en lang række forskellige projekter, for eksempel kirkebyggeri i muslimske områder i Nigeria via Tunde Bolantas arbejde samt produktion af kristent TV til Tyrkiet og i Mellemøsten. [Læs mere om de projekter, som Aalborg Citykirke støtter her.](#)

Socialt arbejde på hjemmebanen

Lidt tættere på hjemegnen har socialt arbejde også altid været aktuelt, bl.a. ved flere menighedsplantninger i oplandet, hvoraf flere stadig er aktive i dag. Derudover opstartede menigheden i 1989 AKTV, som sender kristen TV til Aalborg og omegn. I en periode indebar AKTV også AKTV Rådgivning samt en genbrugsbutik i Vejgaard med navnet AKTV Kvalitetsgenbrug.

Når rammerne bliver for små

I 1969 var pladsen i midtbyen blevet for trang, og Elim-menigheden valgte derfor at flytte ”ud af byen” til en stor, moderne og nybygget kirke for enden af Samsøgade mod øst. Kirkens medlemmer stod selv for købet af grunden, finansieringen og opførelsen af bygningen.

Her har menigheden, som siden skiftede navn til Aalborg Citykirke, boet indtil 2018, hvor rammerne endnu engang blev for små. Derfor besluttede vi ved et meget stort flertal i januar 2018 at købe en ny og større bygning i Skalborg.

Den nye bygning får en kirkesal med plads til 700 siddende gæster og rigelig med faciliteter til menighedens mange øvrige aktiviteter.

Planen er, at vi flytter til Skalborg i juli i år, og dermed starter en ny epoke i menighedens historie.